

Alleen Uw liefde laat mij leven

ARIE MAASLAND

Alleen Uw liefde laat mij leven

Dagboek in 366 gedichten

Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht

ISBN 978 90 239 5037 0

NUR 707

Ontwerp omslag: Flashworks.nl, Kampen

Omslagbeeld: Heleen van der Tuin, *Mensfiguren*

Lay-out en dtp: Gewoon Geertje

© 2017 Uitgeverij Boekencentrum, Utrecht

www.uitgeverijboekencentrum.nl

Alle rechten voorhouden

Woord vooraf

Dit dagboek wil jou helpen bij het onderhouden van je geloofsleven – en inderdaad, dat is op zich niets bijzonders, dat willen alle pastorale dagboeken.

Maar in één opzicht is dit dagboek uniek: het is geschreven in dichtvorm. Elke dag biedt een bijbelgedeelte plus een gedicht. Dit kan een Schriftberijming zijn, of vrijere poëzie waarbij later een bijbelgedeelte is gezocht. Of iets er tussenin.

Waarom deze vorm: 366 *gedichten*?

Juist de dichtvorm is een manier om met weinig woorden veel te zeggen. En dus een vorm die vraagt om actief lezen en persoonlijk verwerken. Dat sluit naadloos aan bij het doel van dit dagboek: jou stimuleren om Gods Woord op je in te laten werken.

Verder is een geslaagd gedicht ook gewoon mooi; je kunt ervan genieten. Vandaar dat ik mijn best heb gedaan om mooi te schrijven.

Niet ontoegankelijk, wel vindingrijk. Niet gekunsteld, wel volgens de regels van de kunst.

Verkijk je trouwens ook weer niet op de eenvoud van de gedichten; er zit nogal eens een diepere betekenislaag in. Bijvoorbeeld: het gedicht van 1 januari gaat niet alleen over Abraham, maar eigenlijk over ieder mens. Lees je actief, dan lees je waarschijnlijk niet over dit soort dingen heen.

Al schrijvend zocht ik vooral naar variatie, in vorm en inhoud. Bij het ordenen van de gedichten hield ik het kerkelijk jaar in gedachten, zonder dit strikt te volgen. Ook verder heb ik een thematische lijn aangebracht. Soms vormen opeenvolgende gedichten een serie. Diverse psalmberijmingen in deze bundel – niet alle – zijn te zingen op de bijbehorende Geneefse kerkmelodie.

Achter in de bundel staat een register, dat het mogelijk maakt bij een specifiek bijbelgedeelte een gedicht te zoeken. Bijvoorbeeld voorgangers kunnen hier gemak van hebben.

Van verschillende meelezers ontving ik waardevol commentaar. Met name noem ik mijn lieve vrouw Arda, aan wie ik de achterliggende maanden honderden gedichten (in verschillende versies) heb voorgedragen. Ze was bereid vele bijbelverwijzingen te controleren en droeg tal van verbeteruggesties aan, die ik vaak dankbaar heb overgenomen. Haar feedback en aanmoediging hielpen me om dit project tot een einde te brengen.

366 gedichten bladzijden vullen met zinvolle poëzie, daar kwam heel wat meer bij kijken dan ik vooraf had gedacht. Maar het was voedsel voor mijn ziel om met dit dagboek – of desgewenst: deze gedichtenbundel – bezig te zijn. En telkens weer werd ik geraakt door de zeggingskracht van de Bijbel.

Jou als lezer wens ik van harte hetzelfde toe!

Arie Maasland, najaar 2017

1 JANUARI

Abraham

Ik roep je weg naar onbekend terrein –
en als Ik roep, wat houdt je dan nog tegen?
Waar je nu woont, vind je slechts schone schijn.
Wat Ik beloof, mag je veel zwaarder wegen.

De goden van de plek waar je nu bent
bieden je geen bescherming en geen vrede.
Die krijg je wel wanneer je Mij erkent
en afstand neemt van aardse zekerheden.

Gehoorzaam Mij, je kunt het erop wagen:
mijn woord heeft kracht genoeg om je te dragen.

Lees Genesis 12:1-9

2 JANUARI

Omdat Hij leeft

Waarom nog ergens fanatiek voor gaan,
nog als een renpaard in de rondte draven,
wanneer je weet: ook ik word straks begraven?
Waarom? Omdat de Heer is opgestaan!

De dood gedraagt zich als een kille rover,
maar hij gaat dood: er blijft geen spoor van over,
dankzij het levenswerk van onze Heer.

Dus zet jezelf niet bij de pakken neer,
maar span jezelf goedsmoeds voor Jezus in.
Omdat Hij leeft heeft jouw geploeter zin.

Lees 1 Korinthe 15:50-58

3 JANUARI

Leef zuiver

Leef zuiver voor mijn aangezicht.
Want Ik beoordeel al je daden.
Ik stel de goede en de kwade
volkomen eerlijk in het licht.

Lees Prediker 12:9-14

4 JANUARI

Pelgrim

Ik ben een pelgrim in het aardse leven.
Mijn hart verlangt naar hoger heerlijkheid
dan er te vinden is in deze tijd,
naar het geluk dat God alleen kan geven.

Op plekken waar de mensen Hem niet kennen
kan ik na duizend dagen nog niet wennen.
Waar Hij niet wordt geëerd, ben ik niet thuis.

Heer, in mijn hart is heimwee naar uw tempel.
Ik neem desnoods genoeg met de drempel,
zolang ik maar mag wonen in uw huis.

Lees Psalm 84

5 JANUARI

Tempel

Vraag je: 'Hoe vind ik God, waar woont Hij?'
Zoek je het licht dat Hij verspreidt?

Kom in ons midden, want daar troont Hij.
Wij zijn het huis Hem toegewijd.
Wanneer wij samenkomen toont Hij
zijn heerlijke aanwezigheid.

Lees Efeze 2:17-22

6 JANUARI

Wie wijs is

Wie wijs is gaat op reis
als hij Gods teken ziet:
naar onbekend gebied,
zonder een hard bewijs.

Wie wijs is zoekt het kind
dat koning worden zal.
Hij zoekt het overal.
Hij zoekt totdat hij vindt.

Wie wijs is buigt en geeft
Hem alles wat hij heeft.

Lees Mattheüs 2:1-12

7 JANUARI

Terugkeer

Kom, laten wij teruggaan naar de Heer.
Hij sloeg ons neer, maar Hij geneest ons weer.
Met zachte hand zal Hij ons hart verbinden.

Hij zal ons laten opstaan uit de dood,
om dicht bij Hem het levenslicht te vinden.
Hij komt zo zeker als het morgenrood.

Straks daalt zijn zegen als de regen neer
en zullen wij er meer dan ooit naar streven
om in zijn tegenwoordigheid te leven.
Kom, laten wij teruggaan naar de Heer.

Lees Hosea 6:1-3